



*Ik heb geleefd voor twee.  
Jager in hart en ziel.  
Ik heb in het leven gevonden wat ik wou  
maar nu mijn strijd verloren.  
Ik neem afscheid met mijn levensmotto:  
"Ne slechte dag  
is geen slecht jaar.  
Een slecht jaar  
is geen slecht leven."*

# Willy JANSSENS

echtgenoot van

Gerda Van Dyck

*Lid van de Tieltse Jagers  
Lid van De oeps Bergvijverse Jagers  
Lid van de Jagersgroep Enrai*

Hij werd geboren te Leuven op 14 juni 1958 en  
is thuis te Aarschot overleden op 9 september 2020.

We hadden graag samen met u afscheid genomen van Willy.  
Door omstandigheden is dit nu niet mogelijk.

De afscheidsplechtigheid rond de urne, gevolgd door de  
asbegrafing op de begraafplaats van Houwaart zal in beperkte  
familie- en vriendenkring plaatsvinden.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium  
Geert Andries, Kriebekestraat 26 te Houwaart  
op vrijdag 11 september 2020 van 19 tot 19.30 uur.

Onze dank en waardering gaan uit naar de medewerkers van  
Panal en de thuisverpleegkundigen Annelies, Tinne en Katrien  
voor de steun en toegewijde zorgen die ze aan hem gegeven  
hebben.