

*Altijd positief
altijd even sterk
altijd zorg voor anderen
nu mag jij rusten
je hebt het goed gedaan*



De heer
Maurice GORIS

echtgenoot van mevrouw

Paula Peeters

Gewezen douanier

Hij werd geboren te Schriek op 20 april 1949
en is onverwachts thuis te Aarschot overleden
op 29 mei 2019.

Wij nodigen u uit, om samen met ons, afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die plaatsvindt op
woensdag 5 juni 2019 om 10 uur in de collegiale
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot (Jan Van Ophemstraat),
gevolgd door de crematie.

Nadien zal de urne begraven worden op de stedelijke
begraafplaats van Aarschot in intieme familiekring.

Samenkomst en gelegenheid tot rouwgroet
achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.

Een laatste groet aan Maurice kan gebracht worden
in het funerarium Geert Andries, Elisabethlaan 15 te Aarschot
op dinsdag 4 juni 2019 van 18.30 tot 19 uur.

Hij leeft verder in het hart en de herinneringen van:

Paula Peeters,

zijn echtgenote,

Daisy en Stefaan Goris - De Keyser,

Amoen,

Vin,

Idun,

Jessy Goris,

*zijn kinderen
en kleinkinderen.*

Delen mee in het verlies:

zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families:

Goris - Peeters en Peeters - Van der Borgh.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Louis Van Vlasselaer
voor de steun en goede zorgen.

*De kruisweg zal voor hem gebeden worden op
vrijdag 30 augustus 2019 om 19.30 uur in de
Sint-Rochuskerk, Gijzelaarsstraat te Aarschot.*