

Waarom zijn er zoveel vragen  
Waarom is er zoveel pijn  
Waarom zijn er zoveel dingen  
Die niet te begrijpen zijn

# Els Van den bosch

## 'Juf Els'

liefste moeke van Joke

*Lid van de scouts  
Leerkracht VBS Houwaart*

26/10/1976 - 8/5/2019

---

Wij nodigen u uit om, samen met ons, afscheid te nemen van Els tijdens de uitvaartliturgie die zal plaatsvinden op **woensdag 15 mei 2019 om 12 uur** in de parochiekerk van Sint-Denijs te Houwaart, gevolgd door de crematie.

In de namiddag zal de begraafing van de asurne op de gemeentelijke begraafplaats van Houwaart in intieme kring plaatsvinden.

Samenkomst in de kerk vanaf 11.40 uur.

Een laatste groet kan gebracht worden op dinsdag 14 mei 2019 van 18.30 tot 19 uur in het funerarium Geert Andries, Kriebekestraat 26 te Houwaart.

Zij was de lieve...

moeke van Joke

dochter van Alfons (†) en Irma Van den bosch - Van der motte

Delen mee in het verlies:

Jos en Nicole Vrancken - Van den bosch  
Liesbeth en Ruben

Geert en Rita Van den bosch - Liesenborghs  
Ellen  
Vicky en Danny

Benny en Ann Van den bosch - Vanmeensel  
Jorben (haar metekind)

*haar broers, zus, schoonbroer,  
schoonzussen, neven en nichten*

Jan Van Crieelingen

*vake van Joke*

Herman en Magda Van Crieelingen - Daems

*oma en opa van Joke*

haar vele vrienden, kennissen en collega's

De families: Van den bosch - Van der motte.