

*Als ik dood ben, treur dan niet
ik ben niet echt dood, moet je weten
het is mijn lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als je mij bent vergeten*

De heer

Edward LUYTEN

echtgenoot van

Buntham Luyten

Hij werd geboren te Betekom op 25 november 1953
en is onverwachts thuis te Aarschot overleden
op 6 april 2019.

Hij was de

echtgenoot van	Buntham Luyten
papa van	Woraphong Luyten
zoon van	René (†) en Maria Luyten - Elsen

Wij nodigen u uit op de afscheidsplichtigheid, rond de urne,
die zal plaatsvinden op **donderdag 11 april 2019**
om 11.30 uur in de aula van het uitvaartcentrum Andries,
Kerkstraat 6 te Ourodenberg-Aarschot.

Samenkomst in de hal vanaf 11.15 uur.

ถ้าฉันตายแล้วอย่าเสียใจ
ฉันไม่ได้ตายจริงๆเธอก็รู้ว่า
มันเป็นแค่ร่างกายของฉันที่ฉันทิ้งไว้อยู่เบื้องหลัง
ฉันจะตายก็ต่อเมื่อเธอลืมฉัน



U kan vrijblijvend het boeddhistische afscheidsmoment
bijwonen op **woensdag 10 april 2019 om 17 uur** in de aula
van het uitvaartcentrum Andries.

Samenkomst in de hal vanaf 16.45 uur.

Een laatste groet aan Edward kan gebracht worden
in het uitvaartcentrum Andries, Kerkstraat 6 te
Ourodenberg-Aarschot op woensdag 10 april 2019
van 18 tot 19 uur.