

*Boven de wolken
Moet de vrijheid wel grenzeloos zijn
Alle angsten, alle zorgen
Blijven daaronder verborgen
Dan wordt wat hier groot en belangrijk is
Plotseling onbelangrijk en klein*

Jules Turcksin

weduwnaar van

Clementine Moris (†1954)

Roos Goetghebeur (†2000)

Hij werd geboren te Brussel op 2 juni 1920
en is overleden in het WZC St.-Dominicus te Lubbeek
op 3 februari 2019.

De afscheidsplechtigheid waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden op **maandag 11 februari 2019 om 13 uur**
in de aula van het Crematorium Hofheide,
Jennekensstraat 5 te Nieuwrode.

In de namiddag zal de begraafing plaatsvinden in intieme
familiekring op de begraafplaats van Lubbeek-Bollenberg.

Samenkomst in de hal van het crematorium vanaf 12.40 uur.

Een laatste groet aan Jules kan gebracht worden
na telefonische afspraak via 016/56.66.26 in het
funerarium Geert Andries, Kriebekestraat 26 te Houwaart.

Hij leeft verder in het hart en de herinneringen van:

Eugeen en Hilde Kuyl - Turcksin,
Gert (†),
Karel en Ingrid,
Sven, Shana,
Bert en Katrien,
Maurice,
Kristine en Dominique,
Noa, Siemen, Jasper,
Jan en Jill,
Karel (†) en Josette Turcksin - Berckmans,
Aladin en Betty,
Guus, Anton, Luca,
Judith en Jan,
Arno, Remko,
Paul en Griet Turcksin - Brasseur,
Koen en Kathleen,
Roos, Eline, Merel, Helena,
Bart en Inge,
Fee, Ilias, Janne,
Stijn en Caroline,
Linus, Sterre, Finn, Hakon,
Steven en Elly Turcksin - Van Crieelingen,
Helga en Wilfried,
Jasper, Lars, Lisa,
Jean-Pierre en An Meyskens - Turcksin,
Leen en Zito,
Liese,

*zijn kinderen, klein-
en achterkleinkinderen.*

Delen mee in dit verlies:
zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.