

'n Beetje
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans

De heer

Gilbert Van Rensbergen

weduwnaar van mevrouw

Josée Bols †1999

Hij werd geboren te Aarschot op 13 mei 1933
en is er overleden in het WZC Sint-Rochus
op 5 december 2018.

De plechtige uitvaartliturgie waartoe wij u vriendelijk
uitnodigen zal plaatsvinden op **dinsdag 11 december 2018**
om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk,
Kardinaal Mercierstraat te Aarschot.

Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste
rustplaats op de stedelijke begraafplaats van Aarschot.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.30 uur.

Een laatste groet aan Gilbert kan gebracht worden in het
funerarium Geert Andries, Elisabethlaan 15 te Aarschot op
maandag 10 december 2018 van 18.30 tot 19 uur.

Hij leeft verder in het hart en de herinneringen van:

Maria Vautmans,

zijn vriendin;

Marc en Lieve Van Rensbergen - De Cremer,

Mieke,

Jan en Fien, Thijs, Kaat, Roos,

Johan en Chris Van Rensbergen - Joris,

Matthias,

Jasper en Lien,

Dirk en Lut Van Rensbergen - Lambert,

Bram en Katrin,

Sander en Jolinde,

Wannes en Silvana,

Sara en Jürgen, Ella,

Silke,

Jolina en Benjamin,

Marco en Louise,

Manuel,

Leen en Lady Van Rensbergen - Van Landeghem,

Jana,

Wouter en Sofie,

Femke,

*zijn kinderen, klein-
en achterkleinkinderen;*

Delen mee in het verlies:

zijn broers, schoonzussen, neven en nichten.

De families: Van Rensbergen, Bols, Goossens en Geeraerts.

Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel
van het WZC Sint-Rochus afdeling De Statie voor de steun
en de toegewijde verzorging die ze hem gaven.

Rouwadres:

Familie Van Rensbergen

p/a Andries Begraafnissen

Elisabethlaan 15, 3200 Aarschot