

*Omdat het leven mooi was samen met jou,
wordt het leven moeilijk zonder jou ...
Omdat jij moedig en hoopvol was,
willen wij dat ook zijn ...*

Paula Van de Kerkhof

weduwe van

Jos Luyten †25/7/2017

Zij werd geboren te Herselt op 11 september 1938
en is overleden in het Imeldaziekenhuis
te Bonheiden op 4 december 2018.

De afscheidsplechtigheid, rond de asurne, waartoe wij
u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden op **zaterdag
8 december 2018 om 14.30 uur** in de aula van het
crematorium Hofheide, Jennekenstraat 5 te Nieuwrode.

De begraafing van de asurne op de gemeentelijke
begraafplaats van Betekom zal in besloten
familiekring gebeuren.

Samenkomst in de hal van het crematorium
vanaf 14.15 uur.

Zij leeft verder in het hart en de herinneringen van:

Patrick en Viviane Luyten - Van Brussel,
Timothy,
Luc en Martine Luyten - Nys,
Bram,
Jeroen,

haar kinderen en kleinkinderen.

Delen mee in dit verlies:
haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten.

De families:
Van de Kerkhof, Luyten, Rens en Wuyts.

Met dank aan haar huisartsen Dr. De Boeck en Dr. Depré
en het verplegend en verzorgend personeel van het
Imeldaziekenhuis voor de steun en hulp die ze haar
gegeven hebben.